

## VACATURE VOORZITTER GROEPSRAAD

De groepsraad is het hoogste bestuurlijke orgaan binnen de Verbraak Margriet groep. De groepsraad bestaat uit een dagelijks bestuur (voorzitter, secretaris en penningmeester) en de raad. Deze raad is samengesteld uit de leiding van de speltakken, oudervertegenwoordiging en overige leden. De voorzitter draagt, samen met het dagelijks bestuur, zorg voor de dagelijkse aansturing van de groepsraad en daarmee de vereniging. Daarnaast is hij/zij het gezicht naar buiten.

### Taken:

- De groepsvoorzitter is het gezicht van de vereniging en het aanspreekpunt van de groep. Ook voor externe partijen (scouting-regio, gemeenten, sponsors e.d.) is hij/zij de contactpersoon.
- De groepsvoorzitter zit de vergaderingen van de groepsraad voor.
- Hij/zij houdt overzicht op de zaken die spelen binnen de groep en kijkt hierin ook vooruit in de tijd.
- Bij calamiteiten treedt de groepsvoorzitter op als aanspreekpunt en coördinator.
- De groepsvoorzitter is de contactpersoon tussen het stichtingsbestuur en de groep.

### De groepsvoorzitter beschikt (voor zover mogelijk) over:

- Hij/zij is, met name mondeling, communicatief goed.
- Hij/zij is goed in contacten leggen en onderhouden.
- Hij/zij kan diplomatiek zijn.
- Hij/zij kan goed overzicht houden en krijgen van de situatie binnen de groep.
- Hij/zij vindt het leuk om plannen voor te bereiden en uit te werken.
- Hij/zij kan goed taken verdelen en mensen aansturen.

### Minimum voorwaarden om de functie te kunnen vervullen:

- Je onderschrijft de doelstelling en huishoudelijk reglement van Scouting Nederland en de gedragscode Scouting Nederland (SN)
- Je bent minimaal 21 jaar.
- Omgaan met (jeugd)leden vraagt om bewustzijn m.b.t. (on)gewenste omgangsvormen. Je bent bekend met het beleid van SN op dit gebied en bereid dit binnen de vereniging uit te dragen.
- Je beschikt over een voor de functie geldige Verklaring Omtrent Gedrag (wordt bekostigt door de groep).

### De tijdsbesteding voor bovenstaande taken is, ter indicatie, als volgt:

- 1x per 6 weken het voorbereiden en voorzitten van de groepsraadvergadering.
- 1x per maand of vaker indien nodig, een overleg met het eigen groepsbestuur.
- 1 à 2x per jaar een vergadering met het bestuur van de stichting.

## GEZOCHT: OUDERVEGTEGENWOORDIGER M/V BEVERS, SCOUTS EN EXPLORERS

Sinds de Scouting een vereniging is, zijn we verplicht om voor elke speltak een ouder in de groepsraad te hebben. De welpen zijn voorzien, maar we zoeken nog een oudervertegenwoordiger voor de bevers, een oudervertegenwoordiger voor de scouts en een oudervertegenwoordiger voor de explorers.

Deze functie houdt in dat u het aanspreekpunt bent voor de ouders van uw speltak. Als de ouders vragen of onduidelijkheid hebben over bepaalde zaken, dan kunnen ze bij jou terecht, zodat jij deze vragen kenbaar kunt maken tijdens de groepsraad (vergadering). Elke 6 weken is er een groepsraad waar u bij aanwezig bent.

Wie van de ouders komt ons versterken?

Meld je nu aan bij iemand van de groepsraad of bij de leiding van de scouts en de explorers.

### HULPOUDERS GEVRAAGD!

Lijkt het je leuk om af en toe de leiding te ondersteunen? Schroom niet en stuur een email naar de speltakleiding waarbij je graag een handje wil helpen! De leiding zal hier heel blij mee zijn!

### CLUBHUIS TE HUUR

Wist u dat u de clubhuizen ook kunt huren voor feesten en partijen? Wat is nou mooier om met een groot gezelschap midden in het bos bijvoorbeeld een barbecue te houden. Of een kinderfeest waar het hele bos gewoon gebruikt kan worden.

Mocht u hier interesse in hebben? Dan kunt u altijd een email sturen naar: [verhuurder@verbraakmargrietgroep.nl](mailto:verhuurder@verbraakmargrietgroep.nl)



Verbraak Margriet Groep



Harderwijk

# de Wing

sinds 1972



In dit nummer:

Bever Doe Dag ◦ Welpen zomerkamp ◦ Opening Scoutinglandgoed Zeewolde  
Scouts HIT Woudlopershike ◦ Scouts zomerkamp ◦ Explorers zomerkamp  
World Scout Jamboree Japan ◦ Sint Joris en de draak



## Colofon

### Stichtingsbestuur

**Voorzitter:** Johan Willemse  
*voorzitter@verhuurscoutingharderwijk.nl*

**Secretaris: (vacature)**

**Penningmeester:** Henny Moonen-Stakenburg  
*moonstak@solcon.nl*

### Verhuur Gebouwen en Terrein:

Henny Moonen-Stakenburg  
*verhuurder@verbraakmargrietgroep.nl*

**In- en/of uitlaten verhuur:** Lenie Faber

**Onderhoudscoördinator:** Frank Miedema  
*beheervmg@gmail.com*

**PR & Communicatie:** Christiaan Kats  
*christiaankats@maandagmorgen9uur.nl*

### Clubhuis:

Scouting terrein "De Vale Ouwe"  
Strokelweg 6 te Harderwijk

### Postadres:

Postbus 1146  
3840 BC Harderwijk

### Contributie

Contributie overmaken naar: ING Bank: NL44 INGB  
0004491880 t.n.v. Verbraak Margriet Groep

### Het lidmaatschap moet schriftelijk worden opgezegd.

Over het kwartaal waarin wordt opgezegd vindt geen restitutie van de contributie plaats. Beëindiging van het lidmaatschap:  
1. Stel de leiding van de speltak op de hoogte  
2. Stel de ledenadministratie op de hoogte:  
Janet Botterweg - *secretarismvg@gmail.com*

### Website:

Johan Klaassen  
*www.verbraakmargrietgroep.nl*  
*info@verbraakmargrietgroep.nl*

### Facebook

*www.facebook.com/www.verbraakmargrietgroep.nl*

### Wing redactie:

Dana van Doorn-Petersen  
*redactiewing@gmail.com*

### Wing vormgeving:

Christiaan Kats  
*christiaankats@maandagmorgen9uur.nl*



### Groepsraad

*groepsraadvmg@gmail.com*  
**Voorzitter: (vacature)** Dirk Willemse (tijdelijk)  
*voorzitter.verbraakmargriet@gmail.com*

**Vice voorzitter: (vacature)**

**Penningmeester:** Miranda Huizinga  
*penningmeestervmg@gmail.com*

**Secretaris:** Janet Botterweg  
*secretarismvg@gmail.com*

**Groepsbegeleiders:** Rink Oord en Tanya Jacobs  
*groep.praktijkbegeleider@gmail.com*

**Vertrouwenspersoon:** Jenneke van Geet  
*jenneke.willeminj@gmail.com*

### Oudervertegenwoordigers:

Bever: **vacature**  
Welpen: Attie van Herwijnen  
Scouts: **vacature**  
Explorers: **vacature**

### Speltakken:

**Bever:** *beverleidingvmg@gmail.com*  
Grieco Stroop  
Karin Dekens  
**(vacature)**

### Welpen: *welpen.verbraakmargriet@gmail.com*

Tanya Jacobs  
Rob vd Heijden  
Helen vd Heijden  
Marjan Haverkamp  
Robin de Kleine  
Bouke Jansen

### Scouts: *leidingscouts@gmail.com*

Wim den Ouden  
Dirk Willemse  
Sven Counotte  
Dana van Doorn - Petersen  
Cees Biesheuvel  
Michaël vd Meulen  
Esmee Verschoor  
Anika Hellemons

### Explorers: *explorers257@gmail.com*

Johan Klaassen  
Ellen de Vries  
Claudia Klaassen - van Geet

**Stam:** *vmg.stam@gmail.com*  
Robin de Kleine

## De voorzitters aan het woord

De zomer is voorbij en er ligt weer een nieuwe Wing. Ook hier heeft de vernieuwing toegeslagen. Claudia heeft jaren lang de Wing gemaakt en daarbij de lat heel hoog gelegd, waarvoor dank. Nu hebben Dana en Christiaan het van haar over genomen. Ik denk dat u net zo veel leesplezier zult beleven als altijd.

Ook vernieuwd is onze website. Johan en Jeroen zijn hier heel druk mee geweest en het resultaat mag er zijn. Behalve het moderne jasje hebben de speltakken nu ook meer de mogelijkheid om hun eigen deel van de site up-to-date te houden en op te fleuren.

De penningmeester is erg blij dat al 3/4 van de leden nu via de nieuwe automatische incasso betaald. Hierdoor kost de administratie een stuk minder tijd en worden er ook minder fouten gemaakt. Mocht u nog geen gebruik maken van de automatische incasso, maar dat ook willen dan kunt u contact met haar opnemen.

Eind vorig seizoen hebben we met de Jonge Ondernemers Harderwijk (JONH) gebrainstormd over onze plek in de maatschappij / Harderwijk. Als vereniging proberen we met onze tijd mee te gaan. Maar uit deze gesprekken bleek dat wij wel heel erg intern gericht zijn. We zijn heel druk om onze leden te vermaken maar we laten naar buiten toe te weinig zien waar het werkelijk om draait, zodat we als scouting een wat nerdy imago hebben. Jammer want er ligt een hele goede pedagogische basis onder het scouting spel. Google maar eens op scouting in combinatie met spelvisie, activiteitengebieden, doorlopende leerlijn of niet-formeel leren. Het komende jaar gaan we nadenken hoe we hier naar buiten toe beter gebruik van kunnen maken. Mocht u als ouder daar ideeën over hebben of ons daarbij willen helpen dan horen we graag van u.

Tot slot: de (zomer)kampen zijn voorbij en alle speltakken zijn begonnen met hun opkomsten. Ik wens iedereen weer veel plezier in het nieuwe seizoen en voor nu veel leesplezier met de nieuwe Wing.

Met vriendelijke groet,  
Dirk Willemse, Voorzitter Groepsraad

## ADVERTENTIES

In de Wing is ruimte om advertenties te plaatsen. Bedenk dat dit clubblad verspreid wordt en in wel 200 huiskamers komt te liggen.

Interesse? Neem contact op met de redactie van De Wing (*redactiewing@gmail.com*) en vraag naar de mogelijkheden.

Naast de vereniging en groepsraad, kent de Verbraak Margriet Groep ook een Stichtingsbestuur. Wij houden ons bezig met het beheer van het terrein en de gebouwen. Het gaat hierbij om onderhoud, exploitatie en verhuur van gebouwen en terrein buiten ons eigen reguliere gebruik om. Dat er veel belangstelling is voor onze gebouwen, blijkt uit het kaderbericht in deze Wing van onze penningmeester.

Met een eigen website *www.verhuurscoutingharderwijk.nl* willen we onze gebouwen nog meer uitlichten voor belangstellenden. De site zullen we komend seizoen inhoudelijk verder vorm geven. Behalve de gebouwen Hordehol en Weliba Dabar is er ook gelegenheid om op het terrein te kamperen met tenten. Een sanitaire voorziening die hiervoor apart op het terrein stond is enkele jaren geleden gesloopt omdat deze niet meer voldeed. Komend seizoen zullen we hiervoor nieuwe plannen ontwikkelen, zodat we het 'tentenkamp' los kunnen verhuren van de gebouwen.

Afgelopen april hebben wij in een enquête aan u gevraagd wat u van het terrein en de voorzieningen vindt. De rode draad in de reacties is de waardering voor het ruim opgezette terrein voor spelletjes en de leuke gebouwen. De suggestie werd gedaan voor een dito sportveldje, maar vooral de wens van een kampvuurkuil. De ligging en bereikbaarheid van het terrein is goed, maar een duidelijk fietspad en parkeergelegenheid aan de Strokel zou een aanwinst zijn. We willen iedereen bedanken voor zijn of haar input en tips. We onderzoeken momenteel de mogelijkheid voor een vuurkuil op het terrein en hopen hiervoor toestemming te krijgen. Misschien een leuke suggestie om samen met u en ons klussteam dit te realiseren op zaterdag 12 maart 2016 tijdens NL-doet. Helpt u mee? Ook dit jaar zal er nog geklust worden. We hopen in november de sanitaire voorzieningen in de Weliba Dabar op te knappen en op het zelfde niveau te maken als in het Hordehol.

Zoals u leest hebben we nog een flinke wensenlijst en gebeurt er veel achter de schermen om te zorgen dat uw zoon of dochter op zaterdag kan genieten van een leuke opkomst in een mooie buitenumgeving en een veilig gebouw. Dit lukt met de inzet van vrijwilligers, waarbij ik graag ons klussteam, onder leiding van Frank Miedema, bij naam wil noemen: Richard Jacobs, Frits Mastebroek, Henry Kiewiet, Richard van Geet, Gijs Meernik, Berry van Herwijnen, Olivier Eykerman, Anke Eykerman en Ingrid Kreilman. Zij zetten zich in vanuit hun vakgebied of helpen mee waar we 'handjes' nodig hebben. Daarvoor dank en hopelijk ook voor anderen een motivatie en uitnodiging om zich aan te melden voor het klussteam of andere taak binnen onze organisatie.

Zo zoeken wij nog een (statutair) secretaris voor het Stichtingsbestuur. Iemand die ons bestuursoverleg wil notuleren en correspondentie wil verzorgen. Deze persoon moet naast een goede schrijfvvaardigheid op schrift natuurlijk ook een positieve en actieve bijdrage willen leveren in het meedenken over de plannen en ontwikkelingen van onze organisatie binnen de verantwoordelijkheid van het Stichtingsbestuur. Wij zien uw reactie op deze vacature graag tegemoet op *info@verhuurscoutingharderwijk.nl* of verwijzen graag voor persoonlijk contact naar de colofon in deze Wing.

Wij wensen iedereen weer een fantastisch scoutingseizoen toe.  
Johan Willemse, Voorzitter Stichtingsbestuur.

## Even voorstellen

Hallo! Ik ben Esmee Verschoor. Vanaf dit seizoen ga ik leiding geven bij de scouts. Ik ben 18 jaar en ik zit al 11 jaar op scouting, waarvan 8 bij de Verbraak Margriet. Ik doe de opleiding Sociaal pedagogische hulpverlening aan de Hogeschool Utrecht in Amersfoort. Doordeweeks zit ik in Amersfoort op kamers. Om de week zal ik naar Harderwijk komen om leiding te geven. Ik heb veel zin in komend seizoen. Na 8 jaar zelf met veel plezier als jeugdlijd bij de groep te hebben gezeten, is het nu mijn beurt om te zorgen dat de scouts van nu het net zo naar hun zin gaan hebben als ik.



Mijn naam is Jeroen Deurloo en ik ben 19 jaar. Ik doe Media & vormgeving op Landstede in Harderwijk. Tijdens deze opleiding kan ik mijn creativiteit kwijt wat natuurlijk erg leuk is. Ik heb van mijn hobby al een beetje mijn werk kunnen maken door websites en creatieve uitingen te maken voor klanten en natuurlijk voor onze scouting! :) Mijn hobbies zijn websites maken, creatief doen, ieder



jaar naar a state of trance (muziek festival) en natuurlijk scouting. Op scouting hebben jullie mij ook al zien rond lopen, want ik ben nu al bijna 8 jaar lid, en ga er nog erg graag naartoe. Nu zit ik bij de stam en wil ook leiding gaan geven! Als jullie nog vragen of evt. nog tips hebben voor wat er op de website moet komen staan, zoek mij even op of mail mij via [info@jeroendeurloo.nl](mailto:info@jeroendeurloo.nl)



Hoi! Mijn naam is Anika, ik ben 19 jaar en studeer Archeologie aan de 'Universiteit Leiden'. Ik loop al een jaar of 2 rond als leiding bij de Bevers, maar het was nu tijd voor mij om door te stromen naar de Scouts. Ik hoop een leuk seizoen tegemoet te gaan met jullie (de Scouts)!



De eerste Wing van het nieuwe scouting seizoen 2015-2016. Gelijk ook de eerste Wing gemaakt door een nieuwe redactie. De meesten van jullie zullen mij wel kennen, voor de anderen zal ik me nog even kort voorstellen. Ik ben Dana, 26 jaar en inmiddels al weer aardig wat jaren leiding bij de groep. Ik ben begonnen als beverleiding en een jaar geleden heb ik de overstap gemaakt naar de scouts. Ivm mijn onregelmatige werk en het feit dat ik niet meer in Harderwijk woon ben ik minder vaak aanwezig op de zaterdagen. Daarom wilde ik op een andere manier wat kunnen betekenen voor de groep en ben daarom samen met Christiaan begonnen aan deze nieuwe uitdaging. Mochten jullie tips, op- of aanmerkingen hebben horen wij deze graag! Hebben jullie input voor een volgende Wing? Neem dan contact met mij op via: [redactiewing@gmail.com](mailto:redactiewing@gmail.com)

Dag allemaal, als je mij Christiaan Kats noemt, luister ik. Ik ben vader van woudloper Bastiaan (welpen). Ik ben een ontzettende buitenstaander wat scouting betreft. Van huis uit ben ik een korfballer, maar alleen mijn dochter begrijpt dat goed. Andere zoon heeft plezier met voetballen. Ik volg Claudia Klaassen op als vormgever van de Wing. Dana zal als redactie het gezicht van de Wing zijn. Met haar heb je ook het meeste te maken. Mijn taak om het er allemaal een beetje netjes te laten uitzien. Naast deze taak zal ik ook invulling geven aan de functie PR, communicatie en fondsenwerving.



Hoi allemaal! Jullie hebben mij misschien al een paar keer bij de Welpen gezien, maar heb nog niet de kans gehad om me aan iedereen voor te stellen dus dat zal ik maar snel doen! Ik ben Bouke (Oe) en ik ben 20 jaar en ik geef sinds januari leiding bij de welpen, toen ik 7 was ben ik bij de Esta's begonnen, dit noemen ze tegenwoordig de welpen, ik zit dus al heel wat jaar op scouting en ik vind het nog steeds super leuk! Naast scouting heb ik nog veel andere hobby's zoals naar de film gaan, groenten kweken, koken en van alles en nog wat te verzamelen uit het buitenland. Tot ziens bij de Welpen!



Hallo allemaal! Ik ben Sven, ook wel Baloe voor de welpen. Ik ben begonnen op scouting bij de Esta's, nu de welpen. Ik zit nu ongeveer 8 jaar op scouting. Tegenwoordig kan je me vooral vinden bij de Explorers. Maar sinds kort help ik, samen met Menno, ook wel eens bij de welpen, wat ik erg leuk vind om zo wat van mijn kennis over te brengen. Ik ben 16 jaar en zit nu in HAVO 5 Technasium, dus dit jaar examen. Mijn hobby's zijn gamen, Kung Fu en ik heb in juli voor de 5de x de Nijmeegse 4-daagse gelopen, 40 km loop ik samen met mijn vader. En natuurlijk scouting, vooral hiken, pionieren en vuurtje maken. Ik woon al mijn hele leven in Harderwijk Drielanden, hier woon ik samen met mijn ouders en mijn zusje van 9 jaar. Groetjes Sven / Baloe

## Wat je ook moet weten

### JEUGD SPONSOR ACTIE(S)



Zowel bij de DEEN (Krommekamp 115) als bij de BONI (P.C.Hoofdplein 10) mogen wij de komende tijd mee doen aan de Jeugd Sponsor Actie.

In de actie periode (DEEN: 6 september t/m 17 oktober, BONI: 30 september t/m 24 november) ontvangt u bij uw aankopen een sponsormunt. De sponsormunt is natuurlijk bestemd voor uw favoriete vereniging: de Verbraak Margriet Groep!!! Hoe meer munten u voor ons verzamelt, hoe hoger het sponsorbedrag dat wij ontvangen!

Zoals u elders in de Wing kunt lezen zit er een grote verbouwing aan te komen van de sanitaire ruimte in de Weliba en daarbij kunnen we nog wel wat financiële hulp gebruiken! Als u toch boodschappen moet doen kunt u misschien eens deze winkels bezoeken en ons daarmee ondersteunen...

### NIEUWE WEBSITE ONLINE

Zoals jullie al gezien of gehoord hebben staat onze nieuwe website online! De website is gebouwd met Wordpress. Elke speltak heeft nu zijn eigen account waarmee zij hun eigen pagina aan kunnen passen of verwijderen.

Onze website is nu overal op te bekijken, want hij past het uiterlijk automatisch aan naar de grote van het apparaat waar je hem op bekijkt. Dus nu kan je overal waar je maar bent laten zien hoe leuke onze scouting vereniging is! :) Onze Facebook pagina staat gekoppeld aan de website, dus alles wat op onze Facebook word geplaatst komt automatisch op de website te staan, handig!!

Neem dus snel (en regelmatig) een kijkje op [www.verbraakmargrietgroep.nl](http://www.verbraakmargrietgroep.nl)

### VERHUUR GEBOUWEN

Ik wil graag de hieronder vermelde bestuursleden en leiding bedanken die bereid zijn geweest om veelal in de weekenden onze huurders in- en/of uit te laten, waardoor het verhuur het afgelopen seizoen succesvol is verlopen. Meer dan 30 keer is het afgelopen seizoen gebruik gemaakt van onze gebouwen door externen. Ook is de Buitenschoolse Opvang (BSO Natuurlijk) van Eigen&Wijzer ([www.eigen-en-wijzer.nl](http://www.eigen-en-wijzer.nl)) door de week een vaste gebruiker van ons clubgebouw Weliba Dabar. Zoals bekend is het zonder verhuur van onze clubgebouwen niet mogelijk om de vaste lasten, onderhoud en renovatie van onze gebouwen te bekostigen.

Frank, Dirk, Sven, Tanya, Helen en Rob hebben samen met mij meer dan 30 keer huurders in- en uitgelaten, waarvan Helen en Rob het merendeel voor hun rekening hebben genomen. Allen hartelijk bedankt! Vanaf 1 september heeft Lenie Faber, oma van twee welpen, de taak van in- en uitlaten op haar genomen, waarmee hopelijk slechts in enkele uitzonderlijke gevallen een beroep moet worden gedaan op bestuursleden of leiding. Lenie welkom bij de club! Henny Moonen-Stakenburg

Hallo bevers!

Wat zijn we toch weer gezellig druk bezig geweest het laatste half jaar. We hebben zoveel gedaan dat ik bijna niet meer weet wat we gedaan hebben. Maar zal het proberen op te schrijven.

We zijn naar Elburg gegaan om de Baden Powelltocht te lopen. We hebben zelfs een Dans opkomst gedaan met een echte Danslerares. Ook dit jaar zijn we naar de Bever Doe Dag geweest. Deze keer in Almere en dat was reuze gezellig. We zijn ook naar Aaltjesdag geweest. Dat was erg nat, maar ik ben erg trots op de bevers, want ze kwamen toch maar in de regen naar de stad toe En hebben een leuke ochtend gehad, ondanks de regen. Ja, en nog veel meer leuke dingen hebben we gedaan!

We hebben natuurlijk ook nog een paar bevers geïnstalleerd en Fleur Kleur (Annika). Er waren ook twee meisjes die bij ons stage kwamen lopen. Dat waren Leonie en Sunanda. De "oude Bevers" mochten een paar keer meedraaien met de welpen. En toen kwam helaas de laatste opkomst: de oude Bevers gingen overvliegen naar de Welpen. Wij wensen Evi, Kim, Pascal, Axel, Thomas, Jamie, Zonne-Roos en Bennet heel veel plezier bij de Welpen.

Inmiddels is de zomervakantie weer voorbij en zijn we weer gestart met de opkomsten. Geniet nog even van de foto's op deze pagina van alle opkomsten van vorig jaar.

Groeten Bas Bos



## VIKINGENKAMP HEMELVAART 2015

En daar gingen we dan, op Viking kamp. Als leiding gingen mee, Raksha, Hathi, Chill (maar die was door zijn rug gegaan, dus was er niet altijd), Rikkie (maar die werd woensdagnacht ziek en ging jammer genoeg naar huis), Baghera (die had een zere knie en moest ons ook vervroegd verlaten) en Oe (die af en toe de welpen wel erg druk vond). Gelukkig hadden we ook nog Anne en Stijn die mee waren als hulpleiding.

Op woensdag 13 mei was het dan zover, om 16.00 zouden alle stoere vikings arriveren in Almere. Eerst mochten de papa's en de mama's nog meehelpen met de bedden opmaken en nog een rondje over het terrein maken. Nadat alle slaappleaatsen waren neergelegd en de papa's en de mama's uitgeknuffeld waren kon ons kamp echt beginnen. Terwijl de welpen het terrein en het clubhuis verkende maakte de leiding een heerlijk broodje Viking (visstick). Dat klinkt een beetje vreemd, maar was toch lekker. Na een toetje en een klein vuurtje gingen de welpen op tijd naar bed zodat we de volgende morgen weer fris en fruitig aan onze themadag konden beginnen. De leiding was nog even bezig met het maken van de kamp t-shirts.

De volgende dag hadden we meteen thema-dag. Degene die dat wilden konden vandaag in hun Viking-outfit rondstampen. En wat zag dat er leuk uit. Na het ontbijt begonnen we eerst met het maken van de Vikingschepen, met behulp van hele grote dozen, ducttape, verf en de oneindige fantasie kom je heel ver. Naast schepen hebben we ook schilden en zwaarden gemaakt, verschillende spelen gedaan en stoere armbandjes geknoopt. Bij zo'n themadag hoort natuurlijk ook bijzonder eten en dus werd er stenensoep gekookt op open vuur. Het recept geven wij niet prijs, maar misschien dat een paar welpen het verhaal nog wel na kunnen vertellen. 's Avonds zouden we eigenlijk bonte avond hebben, maar die hebben we doorgeschoven naar de volgende avond. Wel hebben we het Vikingspel van Stijn gespeeld, terwijl iedereen in zijn slaapzak lag. Dit was erg leuk. En toen ging het licht uit, want de volgende dag stond er weer een bijzonder actief programma op ons te wachten.....

... want vandaag moesten we op tijd opstaan. Na het ontbijt werden we allemaal in auto's geladen en gingen we naar een survivalbaan. Iedereen had oude kleding en schoenen aan. We kregen eerst instructies en dan gingen we! Het was echt super stoer. Klimmen, klauteren en door de modder. Aan het einde werden we allemaal wel nat! Gaaf! De leiding stond op ons te wachten met droge kleding; we konden ons omkleden in legertenten. Lekker droog en op-



gewarmd werden we getrakteerd op een broodje hamburger en wat te drinken. Na deze lekkere lunch gingen we hiken naar het centrum van Almere. Dit is best wel een pittig stuk, dus tussendoor dronken we nog wat en eten een koekje. Toen we in het centrum kwamen, mochten we de grote speelgoedwinkel in om ons zakgeld op maken. Touwtjes kopen om armbanden te maken is toch wel het meest wat er gekocht wordt. Het laatste stukje nog liepen terug naar het terrein, waar een verrassing voor ons stond te wachten: we hoefden onze natte kleding niet zelf op te ruimen, want dat heeft Bagheera al gedaan en er is een kookstaf die heerlijk stond te koken (ook de leiding is hier erg blij mee). Het avond eten smaakte geweldig: Drakenbloed en Viking botjes! Heerlijk!

Na het eten mocht iedereen lekker vrijaf, maar toen viel Pieter van een bankje af en moest hij naar het ziekenhuis in Harderwijk. Balen, hij had zijn sleutelbeen gebroken, maar het ergste vond hij nog dat hij het lekkere toetje heeft gemist (bananen tiramisu). Gelukkig had de leiding een stuk voor hem bewaard, want Pieter is een stoere Viking, die gewoon de volgende dag weer kwam om de laatste dag mee te maken. 's Avonds hadden we kampvuur en ook bonte avond. Iedereen deed super zijn best en het was erg gezellig. We mochten lekker laat naar bed, want het was de laatste avond en we kregen ook nog chips en popcorn op bed!

De laatste morgen kregen we tosti's en wentelteefjes als ontbijt! Joepie! Wel jammer dat het buiten regent maar dat mag de pret niet drukken. Helaas moesten we wel alle spullen opruimen, want de papa's en mama's zouden ons al bijna komen ophalen. En tijdens het wachten speelden we nog een spelletje Viking weerwolven en nog een paar potjes Kubb. En dan werd het toch echt tijd om afscheid te nemen van het vikingkamp in Almere. Het was super gezellig en uitdagend. Bedankt allemaal voor een geweldig kamp en tot volgend jaar!

## OPENING SCOUTING LANDGOED

Op vrijdag 12 juni zijn we met de Welpen en Explo's naar de opening van het Scouting Landgoed in Zeewolde geweest. Voor de meeste welpen toch een spannende belevenis. Voor het eerst in een tent slapen en een ontmoeting met Koningin Maxima, die het Landgoed is komen openen. Nadat we met z'n allen de tenten hadden opgezet, zijn we tot de conclusie gekomen dat Scouting Nederland toch nog wel wat aan het terrein moeten doen, want ik denk dat er sommige welpen nu nog het zand overal vandaan halen. Wat ongelofelijk veel zand!!

Na een goede nachtrust zaterdag rustig opgestaan. De leiding had een heerlijk ontbijt verzorgd van lekkere wafels met verse aardbeien en poedersuiker. Tijdens het ontbijt werden we gestoord door een man met een ambtsketting, o ja dat was de burgemeester van Zeewolde, die moest natuurlijk ook aanwezig zijn, omdat Koningin Maxima later die ochtend er zou zijn. Spannend hoor allemaal politie en beveiliging op het terrein. En ja hoor daar was ze Koningin Maxima. Nadat de Koningin over het terrein is geweest en de opening heeft gericht, zwaaiden we met z'n allen de Koningin weer uit. Toen was het alweer tijd voor de lunch. De organisatie had allemaal tafelvuren gemaakt waar wij op konden koken, broodje hamburger of een gebakken eitje of gewoon een lekkere boterham met jam.

's Middags was het tijd voor de activiteiten die er georganiseerd waren. En wat is er leuker voor welpen om helemaal zonder leiding over terrein te lopen en te doen waar je zin in hebt. Zo hebben volgens mij alle welpen wel in een grote bal over het water gelopen. Verder kon er geklommen worden, met een bootje varen, verdwalen in een doolhof kist en nog veel meer. Sommige kinderen hadden wat geld bij zich om wat leuke te kopen bij de mobiele scoutshop. Het was al met al een leuke middag. Na het avondeten was er een groot kampvuur georganiseerd. Daar hebben we met z'n alle gedanst op de muziek. Door al het dansen was het alweer bedtijd geworden en door de hele dag buiten te zijn geweest waren we wel moe.

De volgende morgen hebben we de tenten opgeruimd, helaas, maar dat hoort erbij bij slapen in de tent. Nog net voor dat de ouders ons kwamen ophalen, hebben we het district Noord Veluwe Flevo geholpen om een boom te onthullen die we hebben aangeboden aan Scouting Nederland. We hebben een geweldig kamp gehad.



### SCOUTINGLANDGOED

Wat is het Scoutinglandgoed? Scouting Nederland realiseert in natuurgebied het Horsterwold, aan de oevers van het Nulderwold, Scoutinglandgoed Zeewolde. Op 13 juni 2015 is het landgoed officieel geopend, na afronding van de eerste fase van de realisatie. Vanaf maart 2016 kunnen kinderen en jongeren op Scoutinglandgoed Zeewolde uitdagende activiteiten ondernemen in de natuur en op en rond het water. Op het terrein organiseren Scoutinggroepen uit binnen- en buitenland hun zomer- en weekendkampen. Scouting Nederland gebruikt het terrein vanaf september 2015 voor haar landelijke activiteiten, zoals het Nawaka (nationaal waterkamp) en de Nationale Jamboree voor jeugdleden en de Scout-In voor vrijwilligers. Scouting Academy, de opleidingsorganisatie van Scouting Nederland, zal het terrein in de nabije toekomst gaan gebruiken voor het geven van trainingen aan vrijwilligers.

De inrichting van het terrein vindt plaats in harmonie met de natuur, onder andere door de aanleg van waterpartijen en open plekken en de omvorming van het huidige eentonige polderbos. De gebouwen, zoals de verblijfsaccommodatie en het beheergebouw voor het kampeerterrein, worden duurzaam gebouwd. Op het Scoutinglandgoed Zeewolde kunnen kinderen en jongeren elkaar ontmoeten, grenzen verleggen en avonturen beleven die hen een leven lang bijblijven!



**HIT: WOUDLOPERSHIKE**

In mei was het weer zover, de jaarlijkse HIT ging weer van start, een evenement van Scouting Nederland, waarbij je je kan opgeven voor verschillende kampen.

Dit jaar was het een groot succes. We hebben met z'n drieën (Stefan, Nick en Dylan) de woudlopershike gedaan. Dat is een zwaardere hike dan de meeste scouts en waarschijnlijk ook explo's gewend zijn. Wat de woudlopershike anders maakt dan de überhike is dat je zelf alles mee moet nemen, de route is iets langer en er zijn iets meer uitdagingen.

De eerste dag begon bij Bosbad Putten. Vanaf daar zijn we over de heide en door het bos naar het plaatsje Drie gelopen, waar we hebben gekookt op onze zelfgemaakte houtbrander (erwtensoepp, brood en kip) en geslapen onder een zeiltje. De tweede dag stonden we weer vroeg op om vol goede moed aan het tweede deel van de hike te beginnen. Na een tijdje te hebben gelopen kwamen we aan bij een uitkijktoren, waarvan we hebben geabseild. Dit was makkelijker gezegd dan gedaan. Onderweg naar onze slaapplek kregen we nog een broodje frikandel.

Aan het einde van de dag kwamen we moe en voldaan aan bij onze overnachtingsplek in Nunspeet (zwarte veldje). Daar aten we de alom bekende hikebom met daarbij een regenboogforel. Maar hier hield dag twee niet op, want na een paar uurtjes geslapen te hebben werden we gewekt door de leiding die ons de vrolijke boodschap bracht dat we gingen nachtoppen. Dit namen wij erg serieus en hebben zo snel mogelijk alles opgeruimd. Wij stonden dan ook als eerste klaar om te vertrekken. Eenmaal onderweg werden wij beloond met een heerlijk warm kopje soep. En hebben we een tokkelbaan getrotseerd. Rond een uur of één 's nachts zijn we dan eindelijk doodmoe aangekomen bij onze definitieve slaapplek.

De volgende ochtend mochten we extra lang uitslapen om het slaapttekort van de nacht ervoor in te halen. Nadat we waren uitgeslapen en klaar waren voor vertrek begonnen we aan ons laatste deel van de tocht. Om daarna moe en voldaan aan te komen op het terrein van de burens (Ragay Redoz) waar de sluiting van het kamp werd gehouden. Als laatste kregen we nog een oorkonde en mochten we naar huis om bij te komen van dit supergave kamp. Volgend jaar weer, zou ik zeggen!  
Dylan Bunschoten (scouts)



**ZOMERKAMP 2015**



Op zaterdagmiddag 15 augustus was het zo ver: het zomerkamp voor de scouts begon. Op onze meest beveiligde en verstopte locatie aller tijden werden de nieuwe rekruten afgeleverd voor hun training tot geheim agent. Toen de ouders vertrokken waren was de eerste missie voor de rekruten om hun tent zo snel mogelijk op te zetten. Dit was uiteraard een geslaagde missie voordat het weer van prachtig zonnig oversloeg naar enorme regenbuien. Toen deze buien enigszins wegbleven konden de rekruten verder met hun kamp opbouwen.

De volgende ochtend bleef de regen (helaas) aanhouden en konden de rekruten geen grote missies buiten uitvoeren. Om toch enigszins goed bezig te blijven had M(ichaël) een briefing gepland voor een grote 2-daagse missie door drie verschillende landen heen. De rekruten werden hier geïnformeerd over de verschillende terreinen die ze tegen zouden komen en hoe ze 's avonds in hun eten moesten bereiden en hun onderkomen voor de nacht. Die avond werd op tijd naar bed gegaan om zoveel mogelijk krachten te sparen voor de grote missie.

Maandag morgen om 08:30 uur Zulu-tijd exact vertrok de eerste ploeg met bepakkings op verkenningstocht. Met het laatste beetje regen werd de tocht ingezet richting de Belgische grens. Eenmaal gearriveerd op het Drielandenpunt (12 km gelopen!) hield de regen zo goed als op en kon er nog redelijk van het uitzicht genoten worden op de toren daar. Vanaf het hoogste punt van Nederland werd het laatste stukje tocht ingezet richting het mooie kasteel van Lemiers, waar we op een veldje konden overnachten. De meeste rekruten gingen op tijd naar bed, omdat de volgende dag het vervolg van de verkenningsmissie op het programma stond.

Bij het rijzen van de zon stonden de rekruten al weer te popelen om verder te gaan. Na een kleine 200 meter lopen stonden onze rekruten weer in een nieuw land, Duitsland. Hier werd een groot gedeelte over de grens gelopen, voordat ze weer definitief in Nederland terugkwamen. Via de Kruisberg en Gulpen werd de route terug ingezet naar het hoofdkwartier in Mechelen. Toen alle rekruten eenmaal terug waren werd er nog even gedebriefed, voordat er weer op tijd geslapen werd. De volgende ochtend mochten de rekruten het allemaal wat rustiger aan doen. Er werd goed gegeten en gedronken en 's middags werd er uitgebreid gevoetbald met de leidinggevendenden. Een spannende wedstrijd was het gevolg waarin de reflexen en de conditie goed getraind werden.

's Avonds werd er heerlijk genoten bij een groot vuur en werd er nog lang nagepraat en overlegd wat S(ven) 's nachts nog heeft moeten stoppen. Op donderdag gingen team Eikeltjes en team Beukenootjes zwemmen om de krachten op peil te houden. Omdat beide teams zelf moesten beslissen wat er 's avonds op het menu stond, was er 's middags tijd om inkopen te doen in Gulpen. Eenmaal terug op het hoofdkwartier werd er uitgebreid gekookt en mocht het leidingteam ook de kunsten van de rekruten keuren.

Na afloop van het eten was er bij een groot kampvuur de bonte avond. De verschillende sketches gingen van rappers tot en met wereldovernames door waar enorm om gelachen kon worden. Op vrijdag werd het hele kamp weer afgebouwd en was er vlak voor het einde nog een spannende quiz waar het winnende team bekend zou worden. Het was een spannende wedstrijd maar uiteindelijk konden de Eikeltjes zichzelf feliciteren met de winst, eeuwige roem. Om 12.00 uur stonden de ouders weer op de stoep en werden de rekruten één voor één opgehaald.

Wij, M S en W, hebben enorm genoten van de week met deze rekruten en mogen ze allemaal feliciteren met het behalen van Geheim Agent diploma.

Bedankt voor de mooie week allemaal!  
Scoutinggroet, Wim den Ouden Teamleider Scouts





## PFADFINDERLAGER BREXBACHTAL

De dag was al goed begonnen, Sanne en Liduine waren aan de late kant, ondanks dat ze de straat alleen maar uit hoefde te lopen om bij de afgesproken plek te komen. Nadat we allemaal in de auto's zaten konden we op weg. Een zeker persoon had in de bus een klein waterpistooltje... grrrrrr. In de bus was heerlijk veel eten, de één had dit mee, de ander had dat mee; we kwamen niets te kort. Toen we aan kwamen moesten natuurlijk eerst alle tenten opgezet worden. Nadat dat gedaan was hebben we eerst even lekker helemaal niets gedaan, het moet niet op werken gaan lijken. Een paar mensen gingen boodschappen doen. Jeroen had zich opgeofferd om als eerste slachtoffer te worden van een steekbeest; die waren er erg veel namelijk. 's Avonds was het tijd voor lekkere bbq en hebben we de rest van de avond armbandjes geknoopt.

Om 10:30 uur kwam ik (Jeroen) uit mijn eigen tent (Jeroen kan nog wel 's een beetje knorren 's nachts dus op Jeroen zijn voorstel om een eigen tent mee te nemen werd dan ook louter positief gereageerd :) ) We hebben lekker ontbeten, en een paar uur later hebben we nog meer paracord armbandjes gemaakt. Goh, wat waren we allemaal creatief bezig. Daarna hebben we met behulp van de stenen in het water een soort zwembad van de beek gemaakt. We hebben een speciaal gedeelte gemaakt waar je in kan liggen, wel koud water, en we hebben een gedeelte gemaakt waar het drinken lekker in kan koelen. Hierna was de planning om naar het klimbos te gaan. Johan had aan de burens gevraagd hoe je daar kwam. 'Nou, daar naar boven en dan naar links.....'. Ja we gingen naar boven en inderdaad over het oude verlaten spoor naar links. Na echt serieus veel kilometers.... we geven het op, kan niet kloppen. Toen maar via de droomroute terug gelopen. Schitterend mooi bos om een stuk te wandelen. Kijk, hebben we de "hike" ook weer gehad dit kamp. Ik zeg tijd voor een lekker vuurtje.

Vandaag was het douche dag. Of in ieder geval, voor de meisjes. Aangezien de douches best ver zijn, gingen we uiteraard met de auto. Het zeil ging ook mee, want er zitten geen deurtjes in

de douches. Met een zeil ervoor ging het prima!. Ondertussen was het gaan regenen, dus als ontbijt aten we tosti uit de kachel, onder de partytent. Toen het weer enigszins droog was, pakten we onze spullen en vertrokken we richting Koblenz. In Koblenz hadden we ongeveer anderhalf uur de tijd om lekker vrij te lopen, waarvan natuurlijk een deel werd besteed bij McDonalds.... Rond half 2 vertrokken we richting het station, om Sylvia en Sven van de trein te halen. Daarna vertrokken we met z'n allen richting Bendorf. We besloten om nog even bij de ruïne boven op de berg te kijken. Het was even een klimmetje, maar een mooi uitzicht! Toen was het tijd voor de boodschappen en daarna weer om naar ons kampterrein te gaan. Het was ondertussen best warm, dus tijd om af te koelen in "ons" beekje. Toen zelfs dat een beetje fris werd, hebben we de houtkachel op de stenen in het beekje gezet, muziekje erbij, HEERLIJK!

Toen was het tijd voor het avond eten, Ellens kipkerrie. Daarna even snel afwassen en hout sprokelen. Lekker genieten van het vuurtje en Johan richting huis om Ruben op te halen in Nederland. Hij had vertraging gehad vanuit de World Jamboree in Japan. Maar hij ging dit kamp zeker niet missen.

Iedereen had lekker uitgeslapen tot half elf. Ruben kwam om half 12, na 3 weken in Japan te zijn geweest. Toen hebben we alle verhalen van hem aangehoord. Hierna gingen we nu wel naar het klimbos. Alleen Johan en Ellen gingen niet mee, die lagen allebei ziek op bed. Het klimbos was gaaf, erg hoog en mooie klimmetjes. Toen we terug waren uit het klimbos gingen we in de rivier zitten met kacheltje in het water. Vuurtje en chill



mode weer aan. Toen we uit het water kwamen om ongeveer half 8 gingen we eten, gegrilde broodjes met hamburgers vanaf het vuur. Toen gingen we maar 's heeeeeeel lang bij het vuur zitten.

Woensdag gingen we er met z'n allen vroeg uit. We gingen Sommerrodl, dit was op een uurtje afstand van het kamp. Het rodelen was echt super, het ging SNOEIhard!. Na 2 rondjes was het... okee, we doen nog 2 rondjes. Gelukkig werden we naar boven getrokken; dat scheelde wat zweetdruppels. Er stonden overall bordjes met iets van *bremsen*, maar ja dat snappen wij als Nederlanders niet natuurlijk, dus Gaaaaaaan! Op weg naar huis hebben we een paar bolletjes ijs gedaan bij de galletteria in het dorp. Op weg naar de camping hebben we boodschappen gedaan voor onze bakmiddag, cupcakes, verse friet, kip uit de dutchoven, appeltaartjes, alles werd gemaakt. Het was super lekker, alleen de heren hun cupcakes ging was lastiger, want ... tja wie gooit nou hun verpakking al op het vuur waar ook het recept op staat.... 's Avonds nog met z'n allen geweewolfd en spijkers geslagen. Ook waren er die avond enorm veel vallende sterren. Toen was de dag alweer voorbij.

Donderdag stonden we lekker vroeg op, omdat we zouden gaan kanoën. Voor de verandering gingen we niet douchen omdat we allemaal te moe waren om nog eerder op te staan. De reis naar de kanooverhuur verliep soepel met af en toe de deur van de bus even open, het was zo warm vandaag. Bij de kano aangekomen kregen we een super fancy knalgeel zwemvest aan. Deze ging echter na de eerste 5 meter weer uit:) Een samenvatting van het kanoën zelf, een lach, een traan, een stilte, een snauw, een natte broek en een kano vol met water.

Na het kanoën gingen we bij de McDonalds eten. Zelfs Ronald McDonalds was van de partij. Hierdoor werden er door sommige ook wat traantjes gelaten. Weer terug bij de tenten ontstond er een soort watergevecht, want we waren nog niet doorweekt genoeg. Toen was het toch echt tijd om te douchen. Na het douchen vonden Esmee en Sanne een vogeltje die op zijn kop in de bosjes hing. Zo snel we konden pakten we het doosje van de latex handschoenen uit de douches en lieten we het vogeltje erin vallen. We hebben toen gelijk een naam bedacht voor het vogeltje, namelijk Viegeltje. We lieten Viegeltje aan de rest zien, maar hij had een opgezwollen pootje. Dus een echte overlevingskans had hij niet uiteindelijk hebben we Viegeltje een bedje van gras gelegd. Dus werd zijn laatste rustplaats. 's Avonds kwamen de burens "sociaal" doen, omdat het voor beide kampen de laatste avond was. We waren erg moe, dus gingen we niet al te laat slapen.

Vrijdag was de laatste dag. Toen we in de ochtend al weer vroeg wakker waren, begon iedereen met inpakken van ieders spullen. Toen we hier mee klaar waren kon alles op de kar en weer richting huis. Wat een spullen allemaal! Eenmaal thuis konden alle spullen opgeborgen worden en kon ik thuis lekker in slaap vallen.

Reacties explo's van het kamp: Nick: *Super kamp, vaker doen!* Jeroen: *Erg gezellig, leuke dingen gedaan en veel in ons riviertje.* Ruben: *Fantastisch kamp, bijna net zo leuk als bij de WJ, Super leuk en gezellige/vette dingen gedaan.* Sanne: *Super leuke groep en super gezellige en gave dingen gedaan. Deze groep moet voor altijd zo blijven !:)* Liduine: *Het was super gezellig met een leuke groep mensen! Oh ja en chillen in de beek met een kacheltje erbij is, awesome.* Menno: *Het was echt een super kamp en heel gezellig en volg jaar precies zo doen.* Sven: *Druk, maar toch rustig. Alles was leuk en gezellig, zeker vaker doen.* Ellen, Claudia en Johan : *Dit was een kamp om nooit te vergeten. En kampterrein zo gaaf, zonder veel faciliteiten, geen telefoonontvangst en gewoon schitterende natuur om ons heen. Kids onderling helemaal geweldig en gewoon puur genieten. Dit zijn de kampen waar je het allemaal voor doet.*

## World Scout Jamboree Japan

Hallo, Mijn naam is Ruben Vrijhof. Ik ben in de zomer naar de World Scout Jamboree in Japan geweest. Dit is een fantastische levenservaring voor mij geweest. De WSJ wordt één keer in de vier jaar gehouden; elke keer in een ander land. Er komen dan scouts van over de hele wereld bijeen. Afgelopen zomer waren scouts uit 150 landen aanwezig.

Mijn troep verzamelde zich bij radio Kootwijk. In de voorbereidingskampen hadden we al kennis gemaakt met elkaar. Via Bangkok (Thailand), Taipei (Taiwan) vlogen we naar Osaka in Japan. Daar werden we vriendelijk onthaald door de CN van Nederland. De CN regelt alles voor het Nederlandse contingent. Met de bus kwamen we bij het hostel. Gesloopt van de lange reis vielen we in slaap.

De eerste dagen verbleven we in een paar hostels. We bezochten een bamboebos, diverse tempels en bezochten één van de grootste wolkenkrabbers van Hiroshima met een geweldig uitzicht over de stad en aten sushi in de sushibar. En als we over straat liepen spraken mensen je aan en vroegen of ze een foto met je mochten maken. Alsof je Wesley Sneijder zelf was! In het hostel zaten nog 3 andere Nederlandse troepen, wat altijd voor veel gezelligheid zorgde. Op een dag bezochten we het strand, waar de temperatuur van 52 graden aanvoelde als 60 graden. Het strand was prachtig met op de achtergrond bergen.

Na de eerste dagen gingen we naar onze gastgezinnen voor een paar dagen. Hele vriendelijke mensen, die helaas geen Engels spraken. Gelukkig kwamen we met handen en voeten ook ver. Met het gastgezin bezochten we het badhuis, want de meeste huizen hebben geen eigen douche. Ook daar hebben we heerlijk gegeten, veel gelachen en nog meer foto's gemaakt.

Leuk om te zien dat ze onze cadeautjes waardeerden. Ik had ze stroopwafels gegeven en die waren bij het ontbijt al bijna op. Rond een uur of 10 gingen we naar een school om naar een tentoonstelling te kijken dat de leerlingen van die school opvoerden. Daarna deden we nog wat workshops, zoals zelf rijstballen maken en typisch Japanse instrumenten bespelen.

De volgende morgen vertrokken we naar het WSJ-terrein. Eindelijk zou de World Jamboree beginnen! Eenmaal aangekomen en aangemeld, konden we ons kampterrein gaan opzetten. Hier waren we de hele dag mee bezig, want alle onderdelen (denk hier bij aan tenten, tafels, kookgerei, etc.) moest overal vandaan gehaald worden. Het hele terrein was vrij groot, het duurde ongeveer anderhalf uur lopen om van het begin tot het eind te komen.

De sfeer was ontspannend en gezellig. Leuk om over straat te lopen en met mensen over de hele wereld te kunnen praten. Dan hoor je 'ik ga even naar Peru'. Op de tweede dag was de opening van de WSJ. Ieder land nam een vlag mee en dat zag er best wel gaaf uit. Ook gaaf om zoveel scouts over de hele wereld te zien. De opening werd gedaan door de kroonprins van Japan en door een bekende Japanse band. Alle landen werden voorgesteld en was er een stuntvliegtuigshow. Na de opening konden we nog even rond kijken. Ik ging naar het foodhuis. Dat was een klein pleintje waar verschillende landen een tent hadden staan en eten verkochten. Nederland zat er onder meer tussen. Zij verkochten stroopwafels, poffertjes en tosti's. Het was er ook altijd gezellig.

De volgende dag had ik mijn eerste activiteiten. Je kon er verschillende dingen doen uit verschillende landen. Dit deed je een uurtje of twee en daarna had je vrije tijd. In je vrije tijd ging je naar een andere troep of je ging swopen. Swopen is het scoutingwoord voor ruilen. Ik had bijvoorbeeld klompjes meegenomen en insignes, die ik swoopte voor andere dingen uit andere landen. Ik had klompjes voor een sombrero geswoped. In je vrije tijd kon je ook naar een supermarkt gaan of de scoutshop. Alleen bij de supermarkt sta je een uur in de rij en voor de scoutshop hebben mensen wel zes uur in de rij gestaan.

Op de tweede dag van de WSJ moest ik om 4 uur op staan, omdat ik corvee had. We moesten eten ophalen en dat moest dus zo vroeg... Vervolgens gingen we naar Hiroshima, waar in 1945 de atoombom is gevallen. Daar zijn we naar het museum geweest. Dit was heel indrukwekkend om te zien. Op de derde dag hadden we een wateractiviteit. Heerlijk verkoelend in de hitte. Er waren allemaal wateractiviteiten zoals waterpolo, kanoën, reddingszwemmen, etc.

De vierde dag was weer ingedeeld met workshops, maar daar ben ik niet heengegaan omdat er een rij van 2 uur stond. Daar had ik niet zoveel zin in en achteraf bleek dat ik niet zoveel gemist heb. In plaats daarvan heb ik in de scoutshop met scouts

uit andere landen gesproken. Op de vijfde dag hadden we onze laatste activiteit en dat was een berg beklimmen. Echt heel gaaf om te doen. Na een uurtje klimmen kwamen we aan de top en dat uitzicht was echt schitterend. Dit vond ik persoonlijk de leukste activiteit. Terug in het kamp nog snel mijn laatste spulletjes swopen, want die avond zou de sluiting zijn en de volgende morgen zouden we weer vertrekken naar huis. Eerst moesten we ons kampterrein opruimen en sliepen die nacht in de openlucht. Bij de sluiting kwam onder andere de minister van Japan en het hoofd van de WSJ. Er kwamen ook verschillende muziekbands en als afsluiter een vuurwerkshow.

Terug op het vliegveld bleek op Taipei een storm, waardoor we niet konden landen. Met 160 Nederlandse scouts hebben we een nachtje doorgebracht op het vliegveld. Met 30 uur vertraging landden we dan tenslotte veilig op Schiphol.

Ik heb echt een super tijd gehad op de World Scout Jamboree in Japan. Over 4 jaar wordt de WSJ gehouden in Noord-Amerika. Doe het, als het kan, je krijgt er geen spijt van. Wie weet ga ik over 4 jaar wel mee als IST'er (dat zijn de mensen die de activiteiten organiseren).

## St. Joris en de draak

Op zaterdag 25 april hebben we weer een gezellige en voor sommigen spannende Sint Joris dag gehad met de groep. De dag begon tijdens mijn dagelijkse wandeling als draak door het bos bij de watertoren, maar wat die scoutinggroep daar deed???

Op het moment dat ik ze zag kwam die domme Sint Joris mij tegemoet lopen en probeerde mij weg te jagen met zijn zwaard. Na een kort gevecht met vuur en het geven van een flinke trap, was het al snel gedaan met de ridder. Met een gekneusd been en wat verschroeiende wenkbrauwen ging hij op de vlucht en kon ik verder met mijn wandeling. Tot mijn schrik gingen de kinderen in training bij de ridder Sint Joris en zijn ridder Hulpjes. Ze leerden boogschieten, met enge dingen gooien en veel andere stoere dingen. Na mezelf een tijdje achter de watertoren te hebben verscholen ben ik er maar op af gegaan, omdat ik me natuurlijk niet laat kennen door een groep kleine kinderen.

Achteraf blijkt is dat ze tijdens de lunch wel een heel bijzondere wrap hebben gegeten, waar ze heel sterk van werden. Het enige dat ik me daarna kan herinneren is een heleboel kinderen die allemaal op me af begonnen te rennen, terwijl iemand aan het schreeuwen was dat het eens afgelopen moest zijn met mij (niet heel aardig, vind ik). Nog voordat ik mijn vurige adem kon loslaten lag ik al op de grond. Ik hem me moeten overgeven. Uit de kofferbak van iemands auto heb ik toch kunnen ontsnappen. We zullen zien wie volgende keer de sterkste is grrrrrrr! Oe, de schildpaddraak

